

## **Ode aan al onze lieve gastouders**

Het vak van Gastouders, denken mensen vaak  
Is een zeer eenvoudige taak  
Lekker een beetje met de kinderen spelen  
En op tijd wat fruit rond delen  
Als je zegt; 't is best wel zwaar!  
Vinden mensen dat maar raar  
Het lijkt zo makkelijk; de kinderen in een bak met zand  
En de Gastouders zitten te zonnen op de rand  
Maar wie zo denkt, die heeft het mis  
Want het werk van een Gastouders is geen kattenpis  
Observeren, rapporteren  
Vergaderen en notuleren  
Luisteren naar ouders, beleefd reageren  
In de groep een fijne sfeer creëren  
Niet chagrijnig zijn, maar liefdevol  
Niet over je nek gaan van een drol  
Stimuleren, motiveren  
Steeds maar weer opnieuw proberen  
Schoonmaken, vele schriftjes schrijven  
Van alles op de hoogte blijven  
Voorlezen en liedjes zingen  
Het bedenken van leuke dingen  
Op ziektes en op goede voeding letten  
De kinderen op de potjes zetten  
En zo zijn er nog veel meer zaken  
Die het werk van een Gastouders zo veeleisend maken  
Rijk word je er niet van  
Dus waarom doe je het dan  
Het zijn de kinderen, die maken heel veel goed  
Zij zijn de reden dat je het doet  
Elke dag is anders, nooit wordt het een sleur  
Want u weet ook: kinderen geven het leven kleur

En zo is het maar net!!!!