

Sinds september 2010 maken wij gebruik van Paula als gastouder voor mijn zoontje van 11 maanden. In het begin vond ik het lastig om Sem bij een wildvreemde achter te laten. Na onze kennismaking was er direct een klik met Paula en ik zag het helemaal zitten met haar. We zijn met haar in zee gegaan en daar ben ik nog steeds erg blij om.

Paula is erg lief voor Sem en laat hem op zijn eigen manier spelen. Ook al is hij pas 11 maanden, hij heeft zo'n eigen willetje. Paula staat erg sterk in haar schoenen en ik heb zoveel respect voor hetgeen wat ze doet. Paula bezit in mijn ogen alle aspecten die een goede gastouder zouden moeten hebben; geduldig, consequent, duidelijk, lief, respectvol, opvoedkundig, ondernemend en lief. Ze is hartstikke flexibel, het maakt totaal niet uit wanneer ik Sem kom brengen, ook al verandert dat erg kort vantevoren. Ze is voor ons echt een rots in de branding! Ik werk zelf erg onregelmatig en het was echt lastig om een gastouder te vinden die én flexibel was én met wie het klikte. Nou, daar was ze!

Sem vindt het ook erg leuk om bij Paula te gaan spelen, hij komt er altijd bekaf van terug, maar daar ben ik alleen maar blij om. Sem heeft dan lekker gespeeld en zich helemaal uit kunnen leven. Over 3 jaar zal ik met pijn in mijn hart afscheid moeten nemen, omdat Sem dan naar de basisschool gaat. Wij wonen in Zevenbergen en Sem gaat daar dan ook naar school. Daar denk ik nu liever nog niet aan en geniet met volle teugen van deze tijd! Misschien krijgt Sem ooit een broertje of zusje en dan hoef ik er niet over te twijfelen waar hij / zij dan de eerste 4 jaar wordt opgevangen. Juist...bij Paula!

Rebecca van Ierssel (moeder van Sem)